



# Nieuws Scouting Sint Jorisgroep 5

13<sup>e</sup> editie

## In deze editie:

- Een stukje geschiedenis over onze scoutinggroep
- In het zonnetje;
- Verhalen van onze speltakken;
- Fotowall.



*De lockdown die in december startte, was een teleurstelling voor iedereen, maar we realiseren ons als vereniging dat het nodig is voor Nederland. Gelukkig zijn onze leiding zeer creatief en worden er veel leuke online/thuis activiteiten aangeboden. Ik heb bewondering voor al hun inspanningen! - Erik-Jan (Peningmeester)*





## Vraag & antwoord

In 2021 bestaat onze Scoutinggroep al 95 jaar.  
Hoe is het ooit begonnen?

Scouting is al veel eerder begonnen in het buitenland en is bedacht door Lord Baden-Powell. Hij hield in 1907 een zomerkamp om zijn ideeën van het boek "Scouting for boys" te testen. Dit was het begin van Scouting. Een toffe vrijetijdsbesteding waar momenteel 50.000.000 meiden en jongens over de hele wereld lid van zijn.

In 1910 werden de eerste Scoutinggroepen in Nederland opgericht en in 1926 startte de Sint Jorisgroep 5. De 5e Scoutinggroep in Den Haag met in het begin 6 verkenners (dit heet nu scouts).

Johannes Bernardus Cornelis Maria Paping, zo heette de 25 jarige Hopman oorspronkelijk als hij onze Scoutinggroep opricht. Hopman Paping (rechts, zittend) deed dit samen met Vaandrig Krijt (links, staand), zie onderstaande foto. Een jaar later bleek dat de verkenners veel toffe verhalen vertelde thuis en ook hun broertjes

wilde graag het scoutingspel spelen. Een jaar later, in 1927 volgde de leeftijdsgroep welpen onder leiding van Akela Vroentjes.

Hoewel onze Scoutinggroep op meerdere locaties in Scheveningen heeft gezeten (Renbaanstraat, Hubertusduin), zit ons groepshuis al sinds 1937 aan de Brugsestraat. Niet in deze staat, want in de tweede wereldoorlog, toen Scouting verboden was, is het hout van ons groepshuis verkocht om het groepshuis te herbouwen na verwoesting. In 2004 volgde nog een grote renovatie.

In 1953 stopte Hopman Paping als verkennerleiding en volgde er ook mogelijkheden voor meisjes, oudere en jongere kinderen die mee wilde doen. Met als gevolg een actieve Scoutinggroep die in de buurt bekend stond als de "Rode Bende", door de rode kleur groepsdas.

De 5 achter onze naam hebben we te danken aan het feit dat we de 5e Scoutinggroep in Den Haag waren. Sint Joris was de schutspatroon van de toenmalige Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV)

Geschreven door: Laura



### In het zonnetje!

2020 was een raar jaar, maar ook 2021 zal niet normaal aanvoelen. Om onze vrijwilligers hiervoor te bedanken voor de harde en bijzondere inzet, ontving ieder een mooi kerstpakket met veel lekkers. In het groepshuis stond voor elke vrijwilliger een tas klaar met een toepasselijk gedicht en ook langs de deuren werden pakketten afgeleverd. Een top-prestatie, dat is wat onze vrijwilligers elk weekend weer neerzetten. En dat te bedenken dat ze ook nog naar school gaan, studeren of een full-time baan hebben. Toppers!



# Leuke verhalen van de speltakken



## Gaan (met een tussenstop) gezellig door:

Voor de bevers is het best lastig om elkaar tijdens de lockdown online te treffen. Maar gelukkig duurde de tweede lockdown voor Scouting minder lang dan de eerste.

2020 eindigde we gelukkig ook heel feestelijk! We maakte pietenmutsen, speelde een kruidnoten smokkel spel en sinterklaas bingo. Net voor de lockdown maakte we nog kerststukjes die we

thuis neer konden zetten om het nog feestelijker te maken! Ook maakte we voor de kerstvakantie kennis met Isabelle. Zij gaat het bever-leidingsteam versterken door haar stage voor haar studie bij Scouting te doen.

Gelukkig konden we in februari weer van start met Scouting, dus gelukkig hebben we de bevers niet lang hoeven missen!



## Krijgen bezoek thuis van de leiding.

Welpen thuis aan de slag met Scouting? Jazeker! De welpen van de Bandarloghorde werden verrast door de leiding aan de deur tijdens de lockdown.

De leiding leverde namelijk een tasje af met allemaal kleine opdrachten. We kregen snoepjes om te snoephappen uit een bak met water, popcorn om die thuis zelf te bakken en een

kleurplaat om lekker creatief bezig te zijn. Ook zat er een olifanten bouw pakket bij om Hathi een mooi plekje thuis te geven en konden we een kruisboog maken met knijpers, elastiekjes en lucifers.

Ook gingen we aan de slag met het maken van een knikkerbaan. Dat heb je vast wel gezien bij Marble Mania op TV. Hoe snel zijn jouw knikkers?



## B-i-n-g-o, b-i-n-g-o, b-i-n-g-o, en bingo was zijn naam!

Een liedje die vroeger veel werd gezonden rondom het kampvuur. Namelijk over een hondje zo zwart als roet (zoek hem maar eens online op om mee te zingen).

Een leuke aanleiding voor dit liedje, want de welpen van de Bagheerahorde speelde rondom Sinterklaas namelijk ook bingo. In spanning hielden we de nummers op ons speelbordje in

de gaten want bij iedereen kon er elk moment bingo vallen. Dus veel tijd om kruidnoten te eten tussendoor, was er niet!

Om in de feeststemming te blijven maakte we bij de laatste opkomst in 2020 kerststukjes. Kersttakken, kaarsen en versiering in de aanslag, want feestelijk, dat moest het worden toen we ze mee naar huis mochten nemen.



## Gaan online verder met thuisopkomsten!

Opnieuw de uitdaging aangaan, dat is wat de scoutsleiding deed tijdens de wintermaanden. Helaas geen kerst-afsluiter in december, maar wel een leuke start in 2021.

Want ook de scouts gingen thuis verder met de opkomsten, online. De leiding wilde een andere aanpak dan in de 1e lockdown waar alle scouts vooral zelfstandig thuis meededen. Nu moest er

meer verbinding komen tussen de jeugdleden, en dat lukte! Elke online opkomst opende we via een video-platform en vervolgde we met een spel.

We speelde onderandere cluedo, 30 seconds en pictionary in een Scouting-tintje en ook in de pubquiz zaten Scoutingvragen. Live koken met de leiding was ook erg lekker, want we maakte mini appelflappen en fudge. Hmmm...!



## Ontdekken thuis de Scouting-gezelligheid!

De hele week thuis achter je laptop voor school en dan toch nog op zaterdagavond de video-meetings openen, we vinden het gezellig!

In de eerste lockdown hebben we elkaar niet echt gezien en gesproken. Maar door de komst van Dimona als explorerbegeleiding na de zomer, moest daar volgens haar verandering in komen! Zij hield onderandere facebook in te gaten waar

leiding van andere Scoutinggroepen veel ideeën verspreiden over online/thuis opkomsten. Zo werden we uitgenodigd om mee te doen met een online escape room en gingen we de strijd aan tijdens de pubquiz.

Ook een online dropping en samen brownies bakken waren erg gezellig. Leuk om elkaar zo toch te zien. Scouting is samen, samen vanuit huis!



